

MAAND VAN HET SCHRIJVEN

editie 2024



September = Maand van het Schrijven

Workshops en masterclasses voor iedereen die van schrijven houdt

Leer alles over het schrijfvak

Ben je aanstormend schrijftalent, oude rot in het vak of zet je je eerste voorzichtige woorden op papier? In september haal je je schrijfhart op bij Huis73! De Maand van het Schrijven biedt een gevarieerd programma rondom allerlei vormen van schrijven. Van creatief schrijven tot Japanse versvormen, van fantasy tot non-fictie, van columns tot poëzie. En ... een masterclass van Judith Koelemeijer.

In deze Huis73-nieuwsbrief tref je het complete programma van de Maand van het Schrijven. Op onze [website](#) vind je extra informatie.

Workshop Creatief schrijven

Waar haal jij inspiratie vandaan? Waar zit de magie voor jou verscholen? Door middel van een eeuwenoud cacao-recept wekt Laura Wientjes, een jonge schrijfster uit Rosmalen, jouw creativiteit op en ontdek je waar jouw grens van realiteit en fantasie ligt.



Zondag 1 september | 10.15 - 12.15 uur

[lees meer >](#)

Maakmiddag Letterfabriek

Op de wekelijkse Maakmiddag voor kinderen maak je deze keer een originele letter van een gedicht. Maak en stel samen met allerhande materiaal. Op de expositiemuur in de hal komt het gedicht in zelfgemaakte letters tot leven. Voor kinderen van 7-14 jaar.



Woensdag 4 september | 13.00 – 17.00 uur

[lees meer >](#)

Zolang een naam genoemd wordt

Dit najaar herdenken we dat Brabant 80 jaar geleden werd bevrijd. Voor ieder Brabants Holocaustslachtoffer wordt een naambordje en een herdenkingstekst gemaakt. Onder leiding van Lia Hesemans werk je aan een inspirerende herdenkingstekst. In samenwerking met Verhalis.



Zaterdag 7 september | 10.15 – 12.00 uur

[lees meer >](#)

Workshop Schrijven is visualiseren

Schrijven is visualiseren. Je vertelt niet wat er gebeurt, maar laat het zien. *Show, don't tell*. De Bossche schrijfster Brigitte de Swart zet je zintuigen op scherp, om je verbeelding te ontgrendelen.



Zaterdag 7 september | 14.00 - 17.00 uur

[lees meer >](#)

Ga je nu eindelijk dat boek schrijven!

Je schrijft graag en je hebt zin om aan een serieus project te werken. Maar hoe begin je eraan? En vooral: hoe maak je het af? Op aanstekelijke wijze biedt Kaat Vrancken praktische en ongewone schrijftips. Ze leert je omgaan met je saboteurs en geeft je enkele oefeningen die je meteen schrijfplezier opleveren.



Zondag 8 september | 10.15 - 12.15 uur

[lees meer >](#)

Laat jouw stem klinken in de stad

Heb jij een verhaal te vertellen? En ben je tussen de 16 en 30 jaar en geïnteresseerd in schrijven, poëzie en spoken word? Duik dan samen met stadsdichter en spoken word kunstenaar Kelly Verdonk in de wereld van de stad. We gebruiken haar geluiden, beelden en verhalen om onze creativiteit te prikkelen.



Zondag 8 september | 14.00 - 16.00 uur

[lees meer >](#)

Literair Podium | Lucas de Waard

De Bossche schrijver en toneelauteur Lucas de Waard schreef scenario's voor diverse series, musicals, shows en een film. Inmiddels staan er ook drie romans op zijn naam (*De kamers, Kraaien tellen en Bast*) en nu komt daar het Brabants Boek Present van 2024 bij: *Parkwachters*. Hij gaat in gesprek met historica Mijke Pol over zijn werk.



Maandag 9 september | 20.00 - 22.00 uur

[lees meer >](#)

SchrijfLab presenteert

Luister naar fragmenten uit het werk van deelnemers aan SchrijfLab: gedichten, spoken word, een blog of column, (filosofisch) essay, roman, een kinderverhaal of eigen levensverhaal.

Zaterdag 14 september | 11.00 - 12.30 uur



[lees meer >](#)

Masterclass | Laat jouw stem horen als schrijver

Vraag je je af of debuteren in deze tijd nog wel mogelijk is? Hoe vergroot je je kansen om een uitgever te vinden? Auteur Marlen Visser geeft je een uniek kijkje achter de schermen van de uitgevers- en boekenmarkt.

Zaterdag 14 september | 13.30 - 15.30 uur



[lees meer >](#)

Workshop Column schrijven

Een goede column roept ernaar om gelezen te worden. Schrijfdocent Lia Hesemans over de kunst van het overdrijven, een goede eerste zin en pakkende koppen. "Schrijven is een vorm van vertragen. Langzamer kijken naar wat er gebeurt, in plaats van meegaan in de snelheid van alledag."



Zondag 15 september | 10.15 - 12.30 uur

[lees meer >](#)

Workshop Serieus grappig

Schrijven met humor is een serieuse zaak. Timing, dosering, woordkeus ... Daarmee jongleren op papier is louter puzzelplezier en je tekst vervolgens voordragen is een vrolijke ontlading. Edwin de Voigt heeft hiervan zijn specialisme gemaakt en verwerkt dat in deze energieke workshop.



Zaterdag 21 september | 14.00 - 16.30 uur

[lees meer >](#)

Workshop Japanse dichtvormen

Ontdek de natuur van dichtbij met schrijfdocenten Gretha Goettsch en Lia Hesemans. Leer met andere ogen kijken door uitdagende observatieopdrachten. Laat deze observaties tot leven komen in Japanse dichtvormen en scherp zowel je blik als je pen.



Zondag 22 september | 10.15 - 12.45 uur

[lees meer >](#)

Masterclass Judith Koelemeijer

Hoe je een waargebeurd verhaal zo goed en spannend mogelijk overbrengt kan niemand je beter vertellen dan koningin van de non-fictie; Judith Koelemeijer. Een familiegeschiedenis, persoonlijk verhaal, of een biografie, hoe pak je dat aan? Leer alles over research, het interviewen van hoofdpersonen, het belang van het conflict in je verhaal en het juiste perspectief.



Zondag 22 september | 13.30 - 16.00 uur

[lees meer >](#)

Literair Podium | Femmetje de Wind

Mijke Pol gaat met Femmetje de Wind in gesprek over haar nieuwste boek *Hij noemde me Elly*. In bezet Amsterdam wordt de zestienjarige Elly Blocq verliefd op Wim Vleeschhouwer. In 1943 worden ze opgepakt en naar Kamp Vught gebracht. Dankzij het Philips-Kommando en de liefde van haar man overleeft Elly acht concentratiekampen. Een bijzonder verhaal dat doorverteld moet worden.



Maandag 23 september | 20.00 - 22.00 uur

[lees meer >](#)

Masterclass Ellen Deckwitz

In deze masterclass geeft dichter Ellen Deckwitz je een kijkje in de keuken. Hoe krijg je inspiratie? Hoe leer je je eigen gedicht redigeren? Doe mee met deze poëziebootcamp en dicht de sterren van de hemel!



Zaterdag 28 september | 10.00 - 12.30 uur

[lees meer >](#)

Poëziefestival ZIN AAN!

Het jaarlijks terugkerende poëziefestival ZIN AAN viert de poëzie en laat zien wat voor fantastische dichters en poëziepodia onze mooie stad rijk is. Met workshops, een dichtwedstrijd, open podium en optredens binnen het thema 'Waar ben ik thuis?'. Met o.a. stadsdichter Kelly Verdonk, Eva van Pelt, Isis van Geffen en Saúl de Boer.



Zaterdag 28 september | 10.00 - 17.00 uur

Workshop Fantasy en Science Fiction

Wil jij een fantasy/science fiction verhaal schrijven? In deze workshop neemt de jonge Bossche schrijfster Britt van den Elzen je mee aan de hand van twee klassiekers: The Lord of the Rings en Harry Potter. Er komen onderdelen aan bod waarmee je het verhaal kunt schrijven waar je altijd al van hebt gedroomd.



Zondag 29 september | 14.00 - 16.00 uur

[lees meer >](#)

MAAND VAN HET SCHRIJVEN

**Met workshops,
masterclasses en meer!**

Een gevarieerd programma rondom alle vormen van schrijven.

Meer info en kaartverkoop via www.huis73.nl

Huis73 - 073-6802900

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl