



## Gedagtes

Vlakte duskant Nooitgedacht – Herinner my oor wit geverfde Huise

Daar onder by Witbosstrand – Soos die branders teen die rotse slaan

So kaal so leeg so wild en verlate – Soos gedagtes wat flicker in my Kop

Van eertydse liefde vol smart en pyn – Ek kon nooit binne dring in daardie Skraal

Fyn gekerfde Geheu van Jou.

Jy was soos 'n pilaar van Marmer – Warm na aanraking maar skielik yskoud as ek my hand gelig het

Jy kan ver weg wees soos verlate vlakte - skielik ontbars soos die brander op rotse

Wie se kind was jy eintlik - Is jy uit steen in die see Gespoel

Ek het nooit die raaisel ontmasker - Nooitgedacht se vlakte herinner my

Aan Visterman Huise op Witbosstrand - En Jou.



NATUUR

POËZIE WEEK 2022  
VLAANDEREN & NEDERLAND

## DUIF

Dikke duif  
in de ochtend.  
Half 7.  
Hoor een duif.  
Koert.  
Herrie.  
Ochtendhumeur,  
dat beheerst mijn  
leven.  
Loopt sloom  
over het pad.  
Blijde kat.  
Loopt breed.  
Als Pino, hij  
deed dat ook.  
Vogelpoep op  
straat.  
Mijn geërgerde vader  
maakt schoon.  
Lomp en bol.  
Als ik hem zie,  
lol.

NATUUR

POËZIE  
WEEK 20  
22  
VLAANDEREN & NEDERLAND

‘Singing the blues’ Guy Mitchell 1956



Inonzetuin



huisteenmerelpaar, zij  
aandelegzitmaartebroeden  
endaarernogniksvalttevoedenzit  
hijtefluitendiekerelvanhaar. Naastdeal  
ombekendemerefriedelfluithijooktelkens  
eenstaccatofiedelritmischindemaatzonder  
datieookmaareenkeeroverslaattotiknamenig  
maalerdoorverrastdachtikkendiejefiedelvan  
onzegastdiehebikmeergehoordengeensmoes  
hetisdebegintunevan`singingtheblues` asong  
from**GuyMitchell**, ifyoudon`tknow, it`snot  
veryhappyandalongtimeago. Buthebrings  
usonlyjoyour`blackbirdboy`andsincewe  
knowthiswecallhimGuythatblackbird  
whistlingseveral timesadayforus  
with`**singing the blues**`  
thestarsfromthesky



## Mijn eigen natuur

Als een vogel in een kooi, zit ik opgesloten in mijn cel.  
Ik verlang naar vrijheid, maar ken ik dat wel?

Heel even...  
Heel even wil ik de muziek van mijn ziel beleven.

De muziek van het bevrijdende vuur  
Die ik ervaar als mijn natuur.

Ik kijk naar binnen en begin te bezinnen  
Zal ik mijn strijd in deze kooi wel winnen?  
De wereld heeft haar oordeel klaar  
Mijn drang naar vrijheid vinden ze maar raar.

Een traan rolt over mijn wang  
Ik zit gevangen en ben bang.

Terwijl ik huil en accepteer  
Kijk ik naar binnen en zie mijn natuur weer.

De regen stopt en het wordt stil  
Onvoorwaardelijke liefde is wat ik wil.

Ik zie mijn ketens en maak me vrij  
En besef dat jij bent, net als mij.  
Verbonden.

Het klopt in jou en het klopt in mij  
Een hart vol liefde maakt alles vrij.

NATUUR

POËZIE  
WEEK 20  
22  
VLAANDEREN & NEDERLAND

De natuur is prachtig. en daar  
bij bedank ik de aarden ook  
mee. dat de natuur ook  
ik hou de natuur zelf bestaat. en  
de natuur. ook graag van

